

Roelof Wagenaar gitaar/zang

Hallo,

Leuk dat je dat je de moeite neemt om mijn muzikale bio te lezen. (in vogelvlucht)

Ik ben begonnen met drummen bij crescendo en speelde daar snare, je weet wel in zo'n lopende drumband met alle toeters en bellen. Dit is de basis geweest van mijn ritmisch gevoel. Daarna heb ik een aantal jaren orgel les gehad, moeilijke stukken speelde ik met gemak en makkelijk? Je raadt het misschien al, ik bakte er geen hout van. Het bracht me wel de kennis van de opbouw van akkoorden.

Mn Heit kwam na jaren later met z'n spaanse gitaar van zolder en sindsdien was ik "om". Ik heb in veel bands gespeeld waar ik er toch een aantal van wil noemen. Big Mama's Crew. Een leuke lol band waar we veel mee hebben gespeeld, ik zong toen nog niet eens. Was er te onzeker en verlegen voor. Maar dat veranderde met de jaren.

Daarnaast heb ik net als Sido gespeeld bij diverse gospelgroepen waar ik gitaarakkoorden combineerde met basnoten. Dat heeft me veel geleerd over "liggingen" van akkoorden, waar ik nu nog steeds voordeel aan heb.

Het schrijven van nummers ben ik automatisch gaan doen met de komst van de gitaar in mijn leven. Ik heb er denk ik zo'n 130 geschreven. En ik zing ze allemaal nog wel eens vanuit oude mappen. De laatste jaren speel ik veel akoestisch en kan daar ook heerlijk mijn ei in kwijt en t.z.t. zal daar nog wel een cd uit voort vloeien.

Daarnaast vind ik het maken van videoclipps ook leuk en probeer daar het verhaal van de tekst mee te versterken. Het schrijven van teksten is al idem dito een verhaal op zich. Dicht bij mezelf blijven en proberen een snaar te raken bij mensen.

De band helder is een vast onderdeel in mijn leven sinds 2001 Met een tussenpoos van een aantal jaar zijn we nu weer bezig, zij het in een andere bezetting. Ik ben trots op waar we momenteel mee bezig zijn. Het album verschijnt in 2012 en ik hoop op een mooie leuke cd presentatie, je bent van harte uitgenodigd