

Sido Wagenaar slagwerk/zang

Mijn muzikale “loopbaan” begon op 9-jarige leeftijd. Bij het schoolproject voor blaasinstrumenten ben ik begonnen op bugel. Al gauw werd deze ingeruild voor een trompet, om een paar jaar later de overstap naar trombone te maken. Ik haalde twee diploma 's. Destijds speelde ik bij CMVConcordia in Drachten.

Dit heb ik tot mijn 15 e volgehouden. Intussen werd mijn interesse voor de gitaar gewekt. Mede door broer Roelof, werd na schooltijd het hele repertoire van Status Quo gespeeld.

Op mijn 16 e werd ik gevraagd om “bas” te spelen bij Gospelgroep Marturion. Hier heb ik ruim tien jaar gespeeld. Intussen werd ik gevraagd om drummer te worden bij de Lord's Moor Singers uit Heerenveen.

Dit was voor mij een echte leerschool! Hier is de basis gelegd voor wat ik nu ben als muzikant. Sinds 2001 vaste drummer en mede-oprichter van de band Helder. Hier kan ik als drummer maar ook ook als liedjesschrijver volledig mijn kreative “ei” kwijt.

Naast Helder ben ik de vaste percussionist van Peter en Engbert Braam (Friese Simon en Garfunkel). Voor deze mannen heb ik ook een aantal teksten op muziek gezet en zijn we bezig een theatertour op te zetten.

Intussen ben ik binnen de kerk bezig met alweer de tweede musical te voorzien van muziek. De eerste musical (Overhoop) kwam in maart 2009 op de planken. De volgende zal een kerstmusical worden en komt in december 2012 op de planken.

Verder ben ik afgelopen jaar door Jehannes Veenstra gevraagd om een aantal nummers van zijn CD Rare Fugel in te spelen.

Ik hoop naar de toekomst nog veel muziek te mogen maken. Het debuutalbum van Helder zit in de eifase, en ik zie er naar uit om deze te presenteren!!!